



*We zullen je missen, elke dag,
In kleine eenvoudige dingen
Maar in ons hart,
Zal je met ons samenblijven.*

— Khalil Gibran

Mevrouw Josée Bosmans

Geboren te Koersel op 29 juli 1939 en plots van ons
heengegaan te Heusden-Zolder op 6 november 2024.

Zij leeft verder in de harten van:

Marc en †Diane Matalucci-Lemmens
Elina en Floris, Jitte, Miel, Fien
Simon en Lore, Henri, Mia

Patricia Matalucci
Jef en Renske
Emilie en Boris, Lilou, Lea, Rosa
Veronique en Willy Matalucci-Peeters
Willem en Febe
Toon en Bea

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Filou 🐾

Haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Bosmans, Matalucci en Vanschooren.

De uitvaart zal in intieme kring plaatsvinden.

Er is gelegenheid om Josée te groeten in het funerarium
Witters en Baers, Inakker 108 te Zolder-Centrum
op **dinsdag 12 november 2024 van 18.30 tot 19 uur.**

Rouwadres: Familie Josée Bosmans,
p.a. Inakker 108, 3550 Heusden-Zolder.
Online condoleren: www.begrafenissen-wittersenbaers.be

Bloemen noch kransen.