



*Ooit stond je zo bruisend in het leven,
Maar stilaan werd je moe,
Klaar om aan de rust toe te geven.*

We nemen afscheid van

Paul Diliën

echtgenoot van

Monique Ceyskens

Geboren te Hasselt op 17 mei 1960 en
thuis zachtjes ingeslapen te Helchteren
op 23 april 2024.

Hij leeft verder in de harten van:

Monique Ceyskens

Yves Diliën en Indra Schurgers
Vincent en Eline Steels-Diliën
Leander en Louis

zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen

†Henri en Irma Diliën-Loysch
†Jan en †Jeanne Ceyskens-Palmers

zijn ouders en schoonouders

Patrick Diliën
John en Myriam Diliën-Bynens, kinderen en kleinkinderen

Jos en Erna Ceyskens-Vandeweeghe, kinderen en kleinkinderen
†Thieu Ceyskens

†Gerard en †Lutgarde Geerts-Ceyskens, kinderen en kleinkinderen
†Linda en Ann Ceyskens-Van Herreweghe, kinderen en kleinkinderen
zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Diliën, Ceyskens, Loysch en Palmers.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Eric Luyten.

De uitvaart zal in intieme kring plaatsvinden.

De gebedswake, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de parochiekerk St.-Trudo, St.-Trudoplein te Helchteren
op **vrijdag 26 april 2024 om 19 uur**,
hierna is er gelegenheid om Paul te groeten in het funerarium
Witters en Baers, Herebaan-West 11 te Houthalen-Centrum.

Rouwadres: Familie Diliën-Ceyskens,
p.a. Herebaan-West 11, 3530 Houthalen-Helchteren.
Online condoleren: www.begrafenissen-wittersenbaers.be